

Hoe krijg je jongeren in beweging?

Hoe zit dat nou met de eucharistie?

Een verhaal voorlezen is zo saai, hoe hou je kinderen betrokken?

Hoe vertel je kinderen over God?

Benieuwd naar welke ideeën wij hierover ontwikkeld hebben?

Volg de catechetencursus!

Zie achterkant voor meer info

Hoe discussieer je met jongeren?

De kerk is alleen maar saai, zeggen de jongeren bij ons. Hoe kan ik ze laten zien dat ze ook wat voor hen kan betekenen?

Je kan niet met een katechismus bij jongeren aankomen. Maar hoe kan het dan wel?

Moet je gedoopt zijn om te geloven?





Catechetencursus 2011

De catechetencursus is bedoeld om mensen uit de verschillende oud-katholieke parochies op te leiden tot parochiecatecheet. Dit houdt in het (assisteren bij het) geven van catechese aan kinderen en jongeren uit de parochie.

De cursus is zo opgezet dat ze zowel een basiscursus in het hoe en waarom van catechese en pedagogiek omvat als een korte inleiding op de belangrijkste kerkelijke en theologische onderwerpen. Uitgangspunt van de hele cursus is het leren werken met het catechesemateriaal dat voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland ontwikkeld is.

De cursus wordt op 8 zaterdagen gegeven, (één per maand) van 9.30 tot 15.00 in het Seminariegebouw in Amersfoort. De cursusdagen zijn verdeeld in een meer theoretisch deel ('s ochtends) en een praktisch gedeelte ('s middags).

Cursusleider is Jutta Eilander (de jongerenpastor). Daarnaast zijn er verschillende deskundigen (oud)pastores en lector) die onderdelen van de cursus doceren.

Gedurende de cursus zijn er een aantal opdrachten om thuis of in de parochie mee bezig te zijn. Deze dienen om het werken met het materiaal goed onder de knie te krijgen en om vragen over/moeilijkheden met het materiaal terug te kunnen koppelen in de cursus.

De cursus wordt afgesloten met een (korte) presentatie van een opdracht op de slotdag. Op de slotdag zullen ook de certificaten voor het volgen van deze cursus uitgereikt worden.

Data en onderwerpen:

19 februari – *inleiding op de cursus, het hoe en wat van catechese en uitleg van de gebruikte methodes*

26 maart – *pedagogiek, groepsdynamica en werken met drama*

14 mei – *dogmatiek (geloofsleer), verhalen vertellen*

18 juni – *kerkgeschiedenis (algemeen en oud-katholiek), verhalen vertellen*

3 september – *sacramenten, werken met spelvormen*

1 oktober – *bijbel en verhalen*

5 november – *rituelen en liturgie, bidden, liturgische werkvormen*

10 december – *slotdag; presentaties, spiritualiteit, feedback/uitreiking certificaten.*

Opgeven:

Bij Jutta Eilander (jutta@okkn.nl). Opgave gaat altijd in overleg met de eigen pastoor. Dus praat met je pastoor en meld je aan! (voor 1 januari 2011)